

# EVANGELISCHE LECTUURVOORZIENING

## миссия родник христианской литературы

April 2021

Bijbels, en christelijke lectuur naar Russischtalige landen.



**Begroeten je met de liefde van onze Heer en Heiland Jezus Christus, van de russische verre Moskou regio!**

Zo begint een brief van broeder Vladimir die we ontvingen. Het is mooi dat we de verbondenheid voelen door zulke bemoedigingen. Deze broeder heeft de moeite genomen in het Nederlands te schrijven. (Google-translate?)

### Verzendingen

We hebben in de weken voor Kerst ca 100 pakketten kunnen verzenden naar adressen in Rusland, Oekraïne

( hierheen gaan de meeste pakketten) Azerbeidjan, Armenië, Wit-Rusland en 1 pakket naar Moldavië.

Verzendingen konden gewoon doorgaan, ondanks de corona-

crisis. We werden er wel opmerkzaam op gemaakt dat de transittijd langer zou zijn; daarom zijn we ook eerder begonnen(november). Zoals ieder jaar is in ieder pakket een wandkalender, een Bijbels dagboekje en kleine kalender-standaard. We voegen dan nog enkele boekjes en/of traktaten toe. Inmiddels weten we van veel ontvangers of het gezinnen betreft, of alleenstaanden; we passen de inhoud daarop aan. We hebben ook meerdere adressen die grote pakketten krijgen, omdat ze zelf in hun dorp of stad de inhoud verdelen.

Inmiddels hebben we veel reacties gehad. Kaarten met bedankjes, maar ook brieven waarin mensen

gelijk vragen om bepaalde titels als we weer gaan verzenden. Er is een broeder die schrijft : *'Ik wil jullie bedanken en doe dat ook namens mijn medebroeders en zusters uit onze woonplaats, omdat ik weet dat ze prijs stellen op de lectuur die ze krijgen, maar jullie daarvoor niet bedanken'*.



Op bijgaande foto, die we ontvingen, heeft een broeder in de Oekraïne alle boeken die hij heeft ontvangen in zijn auto geladen en is daarmee tot 400 KM ver gereden om die uit te delen!

### **Nieuwe ontwikkelingen**

Een broeder, die een hart heeft voor de christenen in Rusland en Oekraïne heeft ons opslagruimte aangeboden. We gaan een aanzienlijk lager bedrag betalen dan wat we nu uitgeven voor opslagkosten. Het is bijzonder dat hij op onze weg is gekomen en we zijn dankbaar voor zijn aanbod. Dat geeft ons ruimte om nieuwe aankopen te kunnen doen en de verhoogde verzendkosten te compenseren. De verhuizing zal in april+mei plaatsvinden. Dit wordt een hele klus. We hebben 72 volle planken en een groot aantal dozen met boeken op voorraad. Het geeft ons tegelijkertijd gelegenheid om onze voorraad te checken. We hebben al vastgesteld dat we boeken en Bijbels in talen hebben, die we niet kunnen versturen. Het ontbreekt ons aan adressen in die landen. We hebben deze boeken ter beschikking gesteld aan een uitgever, die wel afzet heeft voor deze boeken. In ruil hebben we Russische kinderlectuur ontvangen. Het is mooi dat we op die manier kunnen samenwerken met andere christelijke stichtingen. Niet iedereen kan alle landen bestrijken; op die manier kunnen we ons richten op de doelgroep.



We zijn dankbaar dat we in de afgelopen periode weer de verzendingen konden uitvoeren, zonder dat we ons zorgen behoeften te maken over de financiën. Het geeft ons vrijheid te verzenden naar behoefte van de ontvangers. Als we de bedankjes die we krijgen samenvatten: 'iedereen hartelijk dank voor zijn betrokkenheid en bijdrage'. Terwijl ik dit schrijf staat Oekraïne weer in de schijnwerpers. Bid voor onze broeders en zusters in het Oosten van dit land!



Namens de Stichting:  
Gerrit-Jan van Kleef  
Vitali Piskorsky en Gulnara Alijev

Meer informatie? Stuur een mailtje naar [info@elv-ukraine.nl](mailto:info@elv-ukraine.nl) of bel 040-2217694.  
[www.elv-ukraine.nl](http://www.elv-ukraine.nl)



*ELV heeft een beschikking van de belastingdienst als ANBI-Stichting.  
(Toelating onder Nr. 805612245). Bank: NL19 INGB 0001886522*